



THE DONKEY  
SANCTUARY

# THE DONKEY STORIES

NIEUWSBRIEF VAN THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)

NIEUWSBRIEF 2 - 2014

## Ons bezoek aan Bonaire

### HOE HET KOMT DAT ER EVENVEEL WILDE EZELS IN DE NATUUR LEVEN ALS OP DE BOERDERIJ...

*Bent u weleens op Bonaire geweest? Met al die wilde ezels? Ze leven al generaties lang op de Cariben - sinds 1993 met de hulp van Donkey Sanctuary Bonaire (DSB). Deze organisatie wordt daarbij financieel gesteund door ons en dus door u. Natuurlijk wilt u weten wat DSB met uw geld doet. Onlangs bezochten twee collega's van The Donkey Sanctuary het eiland om de balans op te maken.*

Nederlandse kooplui kregen in de 16<sup>e</sup> eeuw belangstelling voor het zout op Bonaire. Om de arbeiders bij de zoutwinning bij te staan, voerden de Nederlanders op grote schaal ezels in. Met het voortschrijden van de techniek, werden de ezels in de jaren daarna echter weer overbodig. Ze moesten zich maar zelf zien te redden. Een aantal van hen lukte dat. Hun nakomelingen lopen nu nog vrij op het eiland rond.

#### Verkeersslachtoffers

Makkelijk hebben de wilde ezels het niet. Ze zijn dikwijls het slachtoffer van het verkeer. Dat hebben onze collega's tijdens hun bezoek aan Bonaire drie maal met eigen ogen gezien. Het slechts was een jonge hengst er aan toe. Die lag langs de weg, met drie gebroken poten. Ook in tijden van droogte en voedselgebrek hebben de ezels het zwaar. Noodgedwongen trekken

ze dan richting de dorpen waar ze - zo eerlijk moeten we zijn - ook weleens schade toebrengen aan het eigendom van de bevolking.

Om het 'probleem' van de wilde ezels op te lossen, bedachten de autoriteiten dat ze dan maar gedeporteerd moesten worden naar eilanden als Haïti. Daar konden ze tewerkgesteld worden in de bouw. De vraag is echter of je een wilde ezel kunt domesticeren. Bovendien is de kans groot dat de ezels door ondeskundige behandeling pijn lijden en al snel zullen overlijden.

#### Castratie in plaats van deportatie

Gelukkig wisten Marina Melis en Ed Koopman, het Nederlandse stel dat DSB 21 jaar geleden oprichtte, de autoriteiten ervan te overtuigen dat deportatie geen oplossing is. In plaats daarvan kwamen ze een castratieprogramma overeen. De hengsten worden gevangen, gecastreerd, en ver buiten de bebouwde kom in de wildernis weer vrijgelaten, terwijl de merries en veulens door DSB op een grote boerderij opgevangen worden.

Op dit moment leven er zo'n vijfhonderd ezels 'buiten' en vijfhonderd 'binnen' bij DSB. Onze twee inspecterende collega's wa-



ren ook dik tevreden met wat ze aantreffen. Een prachtige overwinning voor de ezelfans maar... ook een kostbare. De autoriteiten op Bonaire hebben toegezegd DSB vijf jaar lang te steunen bij het castreren, opvangen, voeden en verzorgen van al die ezels. Maar dat is nog maar het begin: ook onze en uw steun is nodig!

#### Vult u de giro in?

Het vinden van een echte lange termijn-oplossing voor de wilde ezels op de Caribische eilanden is niet eenvoudig. Wij praten hierover met de gemeenschap op Bonaire, met de autoriteiten, met DSB en met lokale dierenartsen. Ook willen we onderzoekers hiervoor interesseren. Alleen samen én wetenschappelijk verantwoord komen we tot diervriendelijke antwoorden op vraagstukken die verder gaan dan alleen vandaag. We kunnen daarbij niet zonder uw hulp. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn de acceptgiro in te vullen met uw gulle gift? Bedankt! ●



#### IN DIT NUMMER:

UW STEUN BLIJFT NODIG  
OP BONAIRE  
VOORPAGINA

DE EERSTE OPBLAASBARE  
EZEL IN KENIA  
PAGINA 2

DE STREKEN VAN MO  
PAGINA 4



## Beste ezelvriend(in),

*Eerste beeld. Een eenzaam ezeltje op landweggetje. Hij slaat zijn achterpoten op een heel vreemde manier opzij. Het ziet er pijnlijk uit. Het is ook pijnlijk. Want James is kreupel en zijn hoeven zijn niet bekap. Dat wil zeggen dat ze min of meer omhoog wijzen. Daar is nauwelijks op te lopen. Want oh, wat doet dat pijn!*

*Dit zijn de eerste beelden van onze eerste tv-spot in Nederland. U begrijpt dat we James heus niet expres over dat weggetje hebben laten lopen. Maar zo troffen we het arme dier nu eenmaal aan. Op een veldje, naast dat pad. En zo namen we hem mee naar onze opvangboerderij.*

*Tweede beeldenserie: Laurel en Hardy. De twee ezels die een paar jaar lang opgesloten zaten in een krap schuurtje en tot hun knieën in hun eigen mest stonden. Wat waren we blij dat we hen konden bevrijden. En wat waren ze zelf blij. Dat ziet u op de derde serie beelden.*



*Het eerste Nederlandse wervingsspotje is door veel mensen. Het heeft ons ook flink wat nieuwe donateurs opgeleverd: nu al rond de vijfhonderd! Velen bezochten naar aanleiding van de uitzendingen ook onze website voor meer informatie over The Donkey Sanctuary. En u weet het: hoe meer mensen achter ons staan en ons steunen, hoe meer we samen voor ezels wereldwijd kunnen doen!*

Veel liefs,

*Dawn Vincent*

*(Kleindochter van dr. Elisabeth Svendsen, oprichter The Donkey Sanctuary)*

# Aangenaam kennismaken: Toto!

*Even voorstellen: Toto, de eerste opblaasbare ezels van The Donkey Sanctuary in Kenia! Belangrijkste karaktereigenschap: een engelengeduld. Bestaansrecht: voorlichtingsmateriaal.*

Zoals u weet kan versleten, ondeugdelijk of niet passend tuig, ezels ernstig verwonden. Vaak onder het zadel, waar niemand het ziet, en de wonden lang en zeer pijnlijk door kunnen etteren, soms zelfs met de dood tot gevolg. Goede voorlichting over de juiste tuigage en het op tijd vervangen van leidsels en zadels, kan veel ezelleed voorkomen.



## Ezel op de universiteit?

Tegenwoordig trekken onze Keniase collega's niet alleen langs boeren op het land maar worden ze ook steeds vaker uitgenodigd om over ezels en ezelsbehandeling te spreken op universiteiten en symposia. Maar ziet u het voor u? Met een levende langoor een universiteit binnenlopen om studenten meer te vertellen en te laten zien over het optuigen van ezels? Vandaar: Toto! Het perfecte demonstratiemodel!

**EZELBERICHTEN OP INTERNET EN FACEBOOK  
VOLG ONS ONLINE OF WORD VRIEND  
VIA DONKEY SANCTUARY NEDERLAND  
OP FACEBOOK!**

## Teken de petitie!

*Facebook, 6 juni 2014*

Belangrijk. Steun onze strijd tegen de mishandeling van ezels op Santorini. Teken de petitie, alstublieft, op [www.donkeysanctuary.nl/petitie](http://www.donkeysanctuary.nl/petitie). Al veel mensen gingen u voor. Hartelijk dank!



## Bedankt!

*Facebook, 6 mei 2014*

Lieve kinderen van P.C. basisschool Het Kompas uit Dronten. Heel heel hartelijk bedankt voor jullie inzameling en donatie aan onze stichting! De volgende foto is voor jullie!



## Dit is Dango



*Facebook, 24 mei 2014*

Hallo allemaal, dit is Dango, 40 jaar, gehuld in een mooie jurk om de vliegen te weren.

## Wat vinden jullie van Tornado?



*Facebook, 19 mei 2014*

(Een reactie) Wat ik ervan vind? Hij is gespierd, heeft controle over de bal en een knap kopje. Kortom hij is ECHT LEKKER!



## Ezels realiseren millenniumdoelstellingen

*In 2000 spraken de lidstaten van de Verenigde Naties af om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoedebestrijding. De zogenaamde millenniumdoelstellingen omvatten onder meer het terugbrengen van de sterfte van moeders en kinderen. Daar leveren de zadels van SaddleAid en The Donkey Sanctuary een bijdrage aan: in Afghanistan.*

Een op de elf Afghaanse vrouwen sterft rond de bevalling. Vaak omdat ze op grote afstand van een kliniek wonen. Lopen gaat dan niet meer, dat halen ze nooit. Dus nemen ze noodgedwongen plaats op hun ezel. Het dier is als landbouwzezel óf niet gewend om een persoon te vervoeren óf slecht getuigd (niemand heeft in Afghanistan geld voor een goed zadel).

### Langs de kant van de weg

Het gevolg is niet alleen dat de ezel helse pijn lijdt maar dat ezel en vrouw het ziekenhuis vaak niet eens halen. Zo'n tocht is voor een hoogzwangere vrouw namelijk zo oncomfortabel dat ze halverwege afstapt om haar kind dan maar langs de kant van de weg te baren. Wat dat voor hun beider levensverwachting betekent, kunt u raden. Trouwens, ook als de aanstaande moeder wel in de kliniek arriveert, zijn haar kansen en vooral die van haar kindje slecht: de vervoersomstandigheden zijn op de terugweg immers even hells.

### Zwangerschapszadel

Met steun van de zadelexpert én de donateurs van The Donkey Sanctuary ontwierp SaddleAid een zadel waarop de aanstaande moeders wel lekker zitten. Bovendien verwondt het de ezel niet. Het zwangerschapszadel is deels opblaasbaar waardoor het de vrouwen van achteren,

van voren en van opzij ondersteunt. SaddleAid wil ook nog een poncho aan het zadel bevestigen ter bescherming van moeder en kind als ze samen naar hun dorp terugkeren.

Het proefmodel is klaar. Nu gaat SaddleAid zadelmakers trainen in het vervaardigen van de zwangerschapszadels. Het is belangrijk de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook voorlichting staat nog op het programma: zodat zwangere vrouwen weten dat ze tijdig de zadelmaker moeten bezoeken. ●



FOTOS:  
PETER WÜCKLE



EZELSOORTJE

## De streken van onze ambassadeur



*Ze is al 25 jaar bij ons, Mo of eigenlijk Mimos. Sinds 1989, toen haar eigenaar vanwege zijn ziekte niet meer voor haar kon zorgen. Ze kwam op Paccombe Farm terecht, een van onze grotere opvangboerderijen in Engeland met ruim 170 ha bos en weiland. Vanaf de eerste dag stelde ze zich op als een van de belangrijkste ambassadeurs van The Donkey Sanctuary.*

Mo werd direct lid van het showteam van Paccombe Farm. Ze vond het heerlijk om zich aan het publiek mensen te presenteren. In haar jonge jaren liet ze ook graag zien dat ezels best over hindernissen kunnen springen. Mo kwam live op de televisie met de weerman, die op de kar die ze trok het weerbericht presenteerde. Ook als werkezel genoot Mo faam: ze nam regelmatig deel aan regionale ploegwedstrijden voor paarden!

Nu is onze trouwe ambassadeur met pensioen. Ze is nog steeds even vriendelijk en gewillig, maar heeft ook haar

oude streken niet verloren. Want Mo houdt er twee rare gewoontes op na.

### Rare gewoonte 1

Vóór de shows waar ze aan deelnam - fris gewassen en keurig geborsteld - mocht Mo maar al te graag onverwacht door de modder gaan rollen. Tot vermaak van het publiek maar tot wanhoop van haar begeleiders. Dat doet ze nog steeds. Gelukkig kan het nu geen kwaad meer.

### Rare gewoonte 2

Voor Mo bleef en blijft geen deur en geen hek gesloten. Dan treffen we haar in het voorraadhok aan, waar ze zich aan het opgeslagen voer tegoed doet... vergezeld van een stuk of wat andere ezels. Want deuren weer dichtdoen, dát kan Mo niet. ●

## HOE KUNT U ONS HELPEN?

U en wij, we houden van ezels. Omdat ze lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw zijn. Omdat ze... nou dáárom! En daarom doen we er bij The Donkey Sanctuary alles aan om het leven van ezeltjes overal ter wereld te verbeteren. Door ze op te vangen op boerderijen, door aandacht te vragen voor ziektes en mishandelingen, door kliniekjes op te zetten, en door ezelonderzoeksprojecten te sponsoren. Prachtig werk maar... u moet ons er wel bij helpen!

## LOSSE DONATIES

Als u ons af en toe – het liefst natuurlijk elke keer dat we het u vragen! – met een gift per acceptgiro steunt: bedankt!

## DOORLOPENDE MACHTIGING

Nog mooier: uw steun via een permanente machtiging. U geeft ons dan toestemming eens per maand, kwartaal of jaar een bepaald bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven dan beter op de inkomsten afstemmen. En u kunt uw machtiging op ieder moment weer intrekken.

## PERIODIEKE SCHENKING

Deze manier van steunen is voor u en ons heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u ons dan misschien iets meer kunt geven... De schenking is telkens hetzelfde bedrag en geldt voor minimaal vijf jaar.

Dit formulier kunt u downloaden vanaf onze website. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen, dan sturen we het u toe.

## NALATEN

We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft. Al is het alleen maar om een keer een van de opvangboerderijen van The Donkey Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven helpen: door onze liefdadigheidsinstelling in uw testament op te nemen.

## MEER WETEN?

Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend meer informatie over wat u voor ezels kunt betekenen? Bel ons gewoon! Het telefoonnummer is 033 - 422 72 59.

## SEPA EN MACHTIGEN?

Nederland bereidt zich voor op de komst van één Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA).

Alle bankrekeningnummers veranderen daardoor. Dat betekent ook dat uw girobetalingen aan The Donkey Sanctuary iets anders gaan verlopen. Daar hoort u nog over. Steunt u ons per machtiging, dan hoeft u helemaal niets te doen. Is dat geen mooie aanleiding om op machtigen over te stappen op:

[www.donkeysanctuary.nl](http://www.donkeysanctuary.nl) en lees verder op "Help ons mee". Dan kunnen de ezels iedere maand, ieder halfjaar of ieder jaar op uw vaste gift rekenen en hoeft u geen giro's meer in te vullen.

U kunt uw machtiging op elk moment intrekken, zonder opgaf van redenen.



THE DONKEY SANCTUARY

## STICHTING THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)

Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort  
Tel.: 033 - 422 72 59, E-mail: [info@donkeysanctuary.nl](mailto:info@donkeysanctuary.nl)  
IBAN NL62ABNA0425235416

The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.



[www.donkeysanctuary.nl](http://www.donkeysanctuary.nl)

WERELDWIJD ACTIEF