



JARENLANGE LOBBY WERPT VRUCHTEN AF

Eindelijk gedragscode voor ezeltaxihouders!

Als u weleens in Zuid-Spanje bent geweest, weet u dat ezels er net zo bij het straatbeeld horen als terrasjes en sinaasappelkraampjes. Veel toeristen nemen ook graag 'de ezeltaxi'. Dat de gezondheid van de dieren dikwijls te wensen overlaat, is minder bekend. Na een jarenlange lobby zijn onze collega's van de Spaanse Donkey Sanctuary er eindelijk in geslaagd met de taxihouders in en de autoriteiten van de stad Mijas een gedragscode af te spreken. Een geweldig resultaat in het kader van ezelwelzijn!

De code, ondertekend door alle ezeltaxihouders, bestaat uit een aantal onderdelen. Een van de belangrijkste daarvan is dat de ezels iedere twee maanden ter controle naar de hoefsmid moeten en ieder jaar door de tandarts bekeken moet worden. Ook moeten ze jaarlijks ontwormd en gevaccineerd worden.

Resultaten van deze medische checks worden vastgelegd in een paspoort.

Maximaal drie

Vaak hebben taxihouders meerdere ezels aan een touw achter elkaar gebonden. Dit levert nogal eens gevaar voor mens en dier op. Daarom is in de code ook opgenomen dat er niet meer dan drie ezels aan elkaar vast mogen zitten. Met de code wordt gewaarborgd dat de ezels gezond en fit genoeg zijn om zonder gevaar te kunnen werken in de hete Spaanse zon. Wie zich niet aan de reglementen houdt of geen ezelpaspoort kan laten zien, kan rekenen op een stevige boete.

Vaak geen lokale welzijnswetgeving

Andrew Judge, hoofd Europese zaken van The Donkey Sanctuary, zegt over de gedragscode: "De meeste Spaanse gemeenten hebben

geen lokale wetgeving over dierenwelzijn geformuleerd. Daarom is het zo mooi dat we met het gemeentebestuur van Mijas deze afspraken hebben kunnen maken."

Voorbeeld voor andere gemeenten

En Andrew voegt eraan toe: "Het heeft jaren van hard werken gekost om de autoriteiten én de ezeleigenaren van het nut van dierenwelzijn te overtuigen. Nu ze zien dat de code het imago van hun stad verbetert, willen ze graag meewerken. Dit is niet alleen goed voor de ezels in Mijas maar ook voor die in de rest van Andalusië. We kunnen de gedragscode immers als voorbeeld aan andere steden en dorpen laten zien: 'Kijk, zo doen we het in Mijas, en zo kan het ook in uw gemeente.' " De gedragscode geldt overigens niet alleen voor de eigenaren van ezels maar ook voor die van paarden en paard-en-wagens. ●

In de steek gelaten...

Het is steenkoud in Roemenië. Op een strook land langs de weg, bij de stad Constanta aan de Zwarte Zeekust, kleumen drie ezels dicht tegen elkaar aan. Een ervan, een merrie, is zwanger. Er is in de verste verte geen voedsel te vinden of beschutting tegen de ijzige wind. Ondertussen raast het verkeer voorbij.



Dit gebeurt vaak in de Roemeense winter. Ezeleigenaren kunnen het onderhoud van hun dieren niet meer betalen en laten ze aan hun lot over - in de hoop ze in het voorjaar weer terug te vinden. Veel ezels overleven de winter echter niet. Ook deze drie ezels zijn hun leven niet zeker.

Geen spoor

Voor ze onder een auto komen, weten bezorgde dierenvrienden de ezels gelukkig te vinden. Ze nemen contact op met The Donkey Sanctuary. Wij komen direct en brengen de merrie en haar twee kompanen over naar ons opvangcentrum. Hoe we ook ons best hebben gedaan hem te vinden, van de eigenaar ontbreekt nog ieder spoor. ●

IN DIT NUMMER:

LOBBYEN WERKT!
VOORPAGINA

**SHOCKS IS HET GEREDDE
DIER VAN HET JAAR**
PAGINA 2

**ONS VIJFJARENPLAN
VERDIENT UW STEUN!**
PAGINA 3



Beste ezelvriend(in),

Namens één van onze ezels in Birmingham heb ik eind verleden jaar een hele mooie prijs op mogen halen: de award voor het Geredde Dier van het Jaar! De ezel om wie het allemaal gaat? Shocks!

Shocks is een Ierse ezel. Een schat van een dier dat door zijn jarenlange mishandeling helaas bang voor mensen geworden. Toen Shocks bij ons kwam, in ons hoofdkwartier in Devon, had hij afschuwelijke wonden in zijn hals, veroorzaakt door een veel te strakke, roestige ketting. En wat nog erger was: zijn eigenaar had de wond 'behandeld' met industriële bleekmiddel. U kunt zich voorstellen hoeveel pijn Shocks gehad moet hebben.



Na zijn redding is Shocks een nieuw leven begonnen als therapie-ezel in Birmingham. Hij rijdt nu rond met gehandicapte, vaak blinde kinderen op zijn rug en geniet er zichtbaar van. Razend knap natuurlijk, als u zich bedenkt hoe mensenschuw hij eerst was. We zien trouwens vaak genoeg dat ezels opknappen door het contact met kinderen - en andersom natuurlijk ook.

In mijn dankwoord heb ik u nog genoemd! Ik heb de gasten in de zaal uitgelegd dat wij alleen maar zoveel voor ezels als Shocks kunnen betekenen, omdat we zoveel trouwe donateurs hebben. Zonder hen zouden we het voer voor de dieren niet kunnen betalen, de medische kosten niet, de voorlichting niet, etc..

De prijs is, met andere woorden, dus ook voor u. Gefeliciteerd!

Veel liefs,

Dawn Vincent

Dawn Vincent
(Kleindochter van dr. Elisabeth Svendsen, oprichter The Donkey Sanctuary)

Ezelberichten op internet en Facebook

VOLG ONS ONLINE OF WORD VRIEND VIA DONKEY SANCTUARY NEDERLAND OP FACEBOOK!



Eindelijk! *Facebook, 24 februari*

Het regent, regent en regent in Engeland. Het zuiden en midden van het eiland staat maandenlang onder water. En al die tijd staan Billy en Noddy, de adoptie-ezels van Jenny Chatfield, op het plaatsje naast het huis. En dan, eindelijk, als het water is gezakt, kunnen ze het weiland in. Meteen voetballen!



Gered! *Website UK, 25 februari*

Een gestreste merrie (Spice op de foto), een veulen en een aantal zwaar ondervoede hengsten. The Donkey Sanctuary redt dertien ezels uit handen van een eigenaar die het ook allemaal niet meer weet. De dieren leden onder het extreem slechte weer in Cornwall. Zonder steun van onze donateurs was het nooit gelukt!



Liefde gaat toch door de maag

Facebook, 10 februari
Prachtige foto van drie schattige ezels. Liefde op het eerste gezicht? Hmm, kijkt u iets beter...



Liefde op het eerste gezicht

Facebook, 26 februari
Een prachtige foto van kleine Ralph en donzige Zebedee. Bedankt Catherine Fraser!



Ezels in de hoofdrol!

Je bent jong en je gaat op vakantie naar Cyprus. James en Katia, professionele freestyle kajakkers, vroegen of ze een korte video over The Donkey Sanctuary op het eiland mochten maken. Ze combineren hun sport met een andere liefhebberij: filmen. De films die ze van het kajakk maken, verkopen ze aan derden. Daar kunnen ze dan hun vakanties van betalen. Maar ezels dan? Het bleek dat James en Katia ook echte dierenvrienden zijn. En voor dierenbeschermings-organisaties maken ze graag promotionele filmpjes, kosteloos. Of wij belangstelling hadden? Natuurlijk! James filmde en Katia nam foto's. Wat waren de ezels gefascineerd door de videocamera!



Veulen Helena stak steeds haar neus tot aan de lens, en volgde iedere beweging van James. Het resultaat ziet u op:

<http://vimeo.com/85238318>.





Onze ambities tot 2018!

"Een wereld waar ezels geen pijn lijden en een waardevolle bijdrage aan de maatschappij leveren."

Zo'n wereld had onze oprichter dr. Elisabeth Svendsen voor ogen. En zo'n wereld willen we nog steeds. Omdat geen ezel mishandeld, ondervoed of verwaarloosd mag worden. En omdat ezels zo belangrijk zijn voor mensen in arme landen: als er maar wel voor ze gezorgd wordt!

In ons vijfjarenplan voor de periode 2014 - 2018 hebben we devolgende doelstellingen omschreven:

1 miljoen ezels vandaag, 2 miljoen in 2018

Er zijn naar schatting 50 miljoen ezels en muil dieren op aarde. 1 miljoen daarvan staan onder onze bescherming: over vijf jaar tweemaal zoveel!

27 landen vandaag, 40 in 2018

Anderhalf keer zoveel landen waarin we actief zijn.

9 locaties voor ezeltherapie vandaag, 31 in 2018

Omdat ezeltherapie zo goed voor mens en dier is.

600 vrijwilligers vandaag, 1.000 in 2018

Op onze boerderijen, om fondsen te werven, om als ambassadeurs op te treden.

1.500 geadopteerde ezels vandaag, 3.000 in 2018

Geweldig dat er mensen zijn die zich over één of meer ezels ontfermen.



U ZIET, WE HEBBEN NOG VEEL TE DOEN. UW STEUN EN EZELLIEFDE IS HIERBIJ CRUCIAAL!



EZELSOORTJE



En ze heet...

Wat is ze mooi hè? Dit gezonde veulen is eind juli geboren.

Haar moeder heet Beautyl, een lieve ezel die al zwanger was toen ze door The Donkey Sanctuary werd gered. Normaal gesproken hebben de ezels die bij ons komen al namen. Maar deze keer wilden we onze donateurs en fans de kans geven een naam voor het veulentje te bedenken. We kregen meer dan **duizend** brieven! Daaruit trokken we er één waarin stond: **Grace!** Dat heeft vast te maken met het verhaal dat we u eerder vertelden over het verleden jaar overleden gehandicapte meisje Grace dat zo dol was op ezel Tinker. Moeder en dochter wonen op dit moment op een van onze boerderijen in Devon. Als Grace wat ouder is, kunt u haar en haar moeder bezoeken!



En hij heet...

Deze ezel is wel erg groot. Toen hij niet meer kon werken, nam zijn baas contact op met onze opvangboerderij in Devon. Daar woont deze grote grijze ezel nu. Werken? Ja. De ezel was strandezel. Maar hij kon de lange dagen niet meer aan. Daar wisten wij wel raad mee! Als therapie-ezel - een of twee uurtjes per dag met een kind op je rug rijden - was het dier namelijk nog steeds heel geschikt. Maar hoe moesten we hem noemen? Eerst dachten we aan Teddy. Nee, daar was hij te groot voor. Ted dan? Big Ted? Het werd Teddy Edwards, naar een uit de kluiten gewassen bluesartiest uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Om precies te zijn: **Teddy Edwards Bear**.

HOE KUNT U ONS HELPEN?

U en wij, we houden van ezels. Omdat ze lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw zijn. Omdat ze... nou dáárom! En daarom doen we er bij The Donkey Sanctuary alles aan om het leven van ezeltjes overal ter wereld te verbeteren. Door ze op te vangen op boerderijen, door aandacht te vragen voor ziektes en mishandelingen, door kliniekjes op te zetten, en door ezelonderzoeksprojecten te sponsoren. Prachtig werk maar... u moet ons er wel bij helpen!

LOSSE DONATIES

Als u ons af en toe – het liefst natuurlijk elke keer dat we het u vragen! – met een gift per acceptgiro steunt: bedankt!

DOORLOPENDE MACHTIGING

Nog mooier: uw steun via een permanente machtiging. U geeft ons dan toestemming eens per maand, kwartaal of jaar een bepaald bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven dan beter op de inkomsten afstemmen. En u kunt uw machtiging op ieder moment weer intrekken.

PERIODIEKE SCHENKING

Deze manier van steunen is voor u en ons heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u ons dan misschien iets meer kunt geven... De schenking is telkens hetzelfde bedrag en geldt voor minimaal vijf jaar. Iedere notaris kan hiervoor een notariële akte voor opmaken, bestemd voor de belastingdienst.

NALATEN

We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft. Al is het alleen maar om een keer een van de opvangboerderijen van The Donkey Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven helpen: door onze liefdadigheidsinstelling in uw testament op te nemen.

MEER WETEN?

Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend meer informatie over wat u voor ezels kunt betekenen? Bel ons gewoon! Het telefoonnummer is 023 – 727 1170.

SEPA EN MACHTIGEN?

Nederland bereidt zich voor op de komst van één Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA).

Alle bankrekeningnummers veranderen daardoor. Dat betekent ook dat uw girobetalingen aan The Donkey Sanctuary iets anders gaan verlopen. Daar hoort u nog over. Steunt u ons per machtiging, dan hoeft u helemaal niets te doen. Is dat geen mooie aanleiding om op machtigen over te stappen op:

www.donkeysanctuary.nl en lees verder op "Help ons mee". Dan kunnen de ezels iedere maand, ieder halfjaar of ieder jaar op uw vaste gift rekenen en hoeft u geen giro's meer in te vullen.

U kunt uw machtiging op elk moment intrekken, zonder opgaaf van redenen.



THE DONKEY SANCTUARY

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)

Polarisavenue 83i, 2132 JH Hoofddorp
Tel.: 023 - 727 11 70, E-mail: info@donkeysanctuary.nl
IBAN NL62ABNA0425235416

The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

www.donkeysanctuary.nl



WERELDWIJD ACTIEF