



THE DONKEY  
SANCTUARY

# THE DONKEY STORIES

NIJWSBRIEF VAN THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)

NIJWSBRIEF 2 - 2021

## “Ezels? Nee hoor, ik heb geen ezels!”

DAN GAAT ONZE WELZIJSADVISEUR OP HET GEBALK AF...



Rupert en Tony voor redding

**Je moet het lef maar hebben. Jarenlang laat je je ezels min of meer aan hun lot over. Bezorgde burenscheld je uit. Die schakelen ten einde raad de politie in. De politie neemt direct contact op met The Donkey Sanctuary. Onze welzijnsadviseur belt aan. Je doet open. Er stijgt doordringend gebalk op. En dan zeg je: “Ezels? Hoezo ezels? Ik heb geen ezels...”**

Dit komt gelukkig niet zo vaak voor. De meeste eigenaren van verwaarloosde of mishandelde ezels weten heus wel dat ze fout zitten. Echte dierenbeulen zitten er zeker tussen. Maar meestal hebben we te maken met mensen die niet goed weten hoe ze voor hun ezels moeten zorgen. Of die geen geld meer hebben. Die zijn dan blij dat we ze te hulp schieten.



Laten we de eigenaar van Rupert en Toby gewoon een leugenaar noemen. Maar Hannah Bryer van The Donkey Sanctuary liet zich niet om de tuin leiden. Dit glipte langs de man het huis binnen, volgde het geluid van de ezels en liep naar het schuurtje achterin. En daar stonden Rupert en Toby. Precies zoals op de foto. Met achter zich nog een paard.

### DIRECT INGRIJPEN

De ezels zagen er verschrikkelijk uit. Hannah greep kordaat in. Voor de eigenaar het wist, haalde ze de beide ezels uit de schuur en nam ze mee naar buiten. Heel voorzichtig, want door de staat van hun hoeven konden Rupert en Toby amper lopen. Toen daarop een collega van The Donkey Sanctuary met een trailer arriveerde en de politie kwam kijken of alles goed ging, koos de eigenaar eieren voor zijn geld en liet hij zijn ezels gaan.

Voordat we verder gaan met het verhaal, moeten we u eerst bedanken. Want ú hebt het als trouwe donateur van The Donkey Sanctuary mogelijk gemaakt dat we Rupert en Toby konden redden. Alleen dankzij úw donaties konden we de dierenarts betalen. U zorgde ervoor dat de ezels het nu prima maken en nog een heel leven voor zich hebben. Heel hartelijk bedankt daarvoor!

### UITGEVALLEN VACHT, VERLOREN SPIEREN

Die verzorging van de dierenarts was hard nodig. Om, samen met de smid, de hoeven van de twee onfortuinlijke ezels te bekapen. Om hun vacht weer aan te laten groeien want die was over hun hele lijf vervilt of uitgevallen. Om ze medicijnen toe te dienen. En om ze aan te laten sterken. Want bij Rupert staken de ribben bijna door zijn huid. En Toby was alle spieren aan de achterhand kwijt.

LEES VERDER OP PAGINA 2

### IN DIT NUMMER:

**NIET TWEE MAAR DRIE  
EZELS HET LEVEN GERED**

PAGINA 2

**EZELS IN HET ETHIOPISCHE  
ZONNETJE!**

PAGINA 3

**HOE GAAT HET  
MET LOCKIE?**

PAGINA 3



## Beste ezelvriend(in),

Wist u dat Wereldwaterdag bestond? We vieren dat al sinds 1993, en altijd op 22 maart. Op Wereldwaterdag vragen de lidstaten van de Verenigde Naties aandacht voor de mondiale waterproblematiek. Omdat de problemen met water in arme landen veel groter zijn dan bij ons, is 22 maart vooral in Afrika een speciale dag.

Op de pagina hiernaast leest u op welke manier de bevolking in Ethiopië bij het water stilstond. Het zal u zeker aanspreken: de ezels werden in het zonnetje gezet! Bijzonder, vindt u niet?

Even bijzonder zijn de ezels met wie u in deze Donkey Stories kennismakt. Toby, die zo van springen houdt. Zijn onafscheidelijke maatje Rupert. Dan hebben we Abbie en Timmie, in levensgevaar naast een drukke snelweg. En Lockie, weet u nog wel? Geboren tijdens de eerste lockdown.



Die lockdown wordt geleidelijk aan steeds meer opgeheven. Eindelijk! Ik weet zeker dat u net zo naar uw volledige vrijheid verlangt als ik. En ik weet óók zeker dat u ons blijft helpen in de strijd tegen ezelleed overal ter wereld. Mag ik u vandaag weer om een reddende donatie vragen? Bij voorbaat dank!

Met warme ezelgroet,

Mike Baker  
Directeur The Donkey Sanctuary

Verder moesten de dieren diverse malen gewassen worden want ze hadden jarenlang in hun eigen vuil gestaan. En ze moesten wennen aan mensen. Zoals Hannah zegt: "Ze waren totaal niet geïnteresseerd in wat er om hen heen gebeurde. Van hun natuurlijke nieuwsgierigheid was niets meer over. Het meeste dat Rupert en Toby nodig hadden? Liefde!"

### LIEFDE, AANDACHT ÉN UW DONATIE

En die kregen de twee ezels in de maanden na hun redding volop. Liefde én aandacht. Zo ontdekte Hannah al snel hoe ze vooral Toby uit zijn apathie kon halen: door hem behendigheidskunstjes te laten doen! Ze bouwde een eenvoudig parcoursje voor hem met een aantal lage obstakels. Héérlijk vindt Toby het om daar overheen te springen. En Rupert? Die kijkt dan heel tevreden toe.

Rupert en Toby zijn gered dankzij uw liefde voor ezels en uw donaties. Daar kunnen we u



niet vaak genoeg voor bedanken. Deze twee ezels zijn echter lang niet de enige die u nodig hebben: er wachten nog zoveel op hulp! Wilt u daarom vandaag weer een gift naar ons overmaken, het liefst via internetbankieren? Namens alle ezels die we daarvan in de toekomst redden: dank u wel!

**Wilt u vandaag weer doneren?  
Dank u wel!**



## Twee... nee, drie ezels gered van een wisse dood!

**Het was een levensgevaarlijke situatie. Een drukke vierbaansweg. Een dunne, lage heg daarnaast. En aan de andere kant daarvan een weiland met twee onrustige ezels: een merrie en een veulen. Er hoefde maar dit te gebeuren of de ezels zouden de weg op rennen...**

Elk ogenblik konden de twee ezels tussen het voorbijrazende verkeer terechtkomen. Dat had voor hen maar ook voor de automobilisten fataal af kunnen lopen. Gelukkig ontdekte de stomverbaasde eigenaar van het weiland de twee voor hem volstrekt onbekende ezels. The Donkey Sanctuary was toen snel ter plekke. Maar het vangen van de ezels? Het lukte ons pas na drie uur de verlegen Abbie en de vrolijke Timmie (zoals we ze genoemd hebben) naar onze opvangboerderij over te brengen.

### DRIE MAANDEN ZWANGER

De eigenaar is nooit op komen dagen. Daarom besloten we de ezels te houden - Abbie, Timmie én een derde langoor. Want na onderzoek door de dierenarts bleek Abbie drie maanden zwanger. In het najaar zal ze bevallen. We houden u op de hoogte!



# Ezels in het Ethiopische zonnetje!

Is het raar dat de mensen in Ethiopië op Wereldwaterdag 2021 hun ezels eens lekker verwenden en in het zonnetje zetten? Helemaal niet! Ezels vormen het hart van de Ethiopische gemeenschappen en gezinnen. En ze spelen een onmisbare rol in de waterhuishouding.

Ezels zijn van levensbelang voor de bevolking in Ethiopië. In stedelijke gebieden zorgen ze voor het vervoer van mensen en goederen, en daarmee voor het verdienen van een boterham. Daardoor hebben de stadsbewoners een beter leven en kunnen kinderen naar school. Maar het meest belangrijk zijn de 8,8 miljoen ezels in Ethiopië voor het transport van water op het platteland.



## VOOR DE ONTWIKKELING VAN VROUWEN

Water is nodig voor het eten en drinken en voor de hygiëne. Daarnaast laat water de gewassen op het land groeien en drinkt het vee ervan. En hoe zouden de vrouwen in Ethiopië zich anders ooit kunnen ontwikkelen? Zonder ezel moeten ze nog veel vaker lopen naar een bron die op uren afstand ligt: ezels kunnen nu eenmaal veel meer water in een keer dragen.

Niet voor niets luidt in Ethiopië het gezegde: 'Een boer of vrouw zonder ezel wordt zelf

een ezel'. En nog een interessant weetje: wereldwijd wordt er maar liefst 200 miljoen uur besteed aan het vervoer van schoon water, elke dag. Hoeveel méér uur zou dat zijn zonder ezels?

## DIKKE KNUFFEL

Juist daarom zijn de mensen in landen als Ethiopië zo dol op hun ezel. En juist daarom trakteerden de Ethiopiërs hun trouwe dier op een extra schep voer en een dankbaar aanvaarde knuffel!

## Eén jaar Lockie

**Herinnert u zich Lockie nog? Een jaar geleden, op paasmaandag 13 april, beviel moeder Honeybee van het prachtige veulen. We zaten midden in de eerste lockdown dus zijn naam was perfect gekozen. Hoe gaat het nu met dit bijzondere ezeltje?**

Normaal gesproken is het op onze opvangboerderijen in onder andere Engeland en Ierland een komen en gaan van enthousiaste bezoekers. Ezelliefhebbers, net als u, die genieten van een paar uur puur ezelplezier. Wat is nu leuker dan ezels te zien spelen en ravotten, te aaien en onbevangen lief te kunnen hebben? En natuurlijk vinden ook onze ezels al die aandacht geweldig!

### RUSTIG EERSTE JAAR

Voor Lockie verliep zijn eerste jaar heel anders. Bezoekers? Waren er niet. Verzorgers? Waren er natuurlijk wel maar minder dan gebruikelijk en meer in ploegendiensten. Ezeltherapie voor kinderen met een handicap? Niets van dit alles. Daardoor had Lockie een zeer rustige start. Een beetje saai zelfs. Daarom was het zo fijn dat hij al snel vriendschap sloot met een andere jonge ezel, Dinky. Iedere dag trekken ze samen op en verkennen ze hun omgeving.

### CAKE MET WORTELJES

Lockie maakte eind deze zomer een enorme groeispruit door. Hij is nu al bijna even groot als zijn moeder. Hij hoeft niet meer gespeend te worden. Onze verzorgers houden zijn gewicht goed in de gaten. Als hij wat afvalt, krijgt hij gewoon extra voer.

Iets extra's was er ook op Lockies eerste verjaardag. Een heuse cake, gemaakt van vezelrijke noten en overgoten met gehakte worteltjes. Genieten, voor hem en zijn maatje Dinky!





## Ezelberichten op internet, Twitter en Facebook.

**VOLG ONS ONLINE  
EN WORD VRIEND VIA  
DONKEY SANCTUARY  
NEDERLAND OP FACEBOOK!**

Donkey Sanctuary Nederland 



### NAAR DE TANDARTS!

Facebook, @DonkeySanctuary, 7 mei, 19.33 uur

Als ezels wat ouder worden, heeft hun gebit extra aandacht nodig. 23-jarige Bella leek last te hebben van haar tanden. Geen probleem: óp naar de tandarts!



### SLEP UIT

Twitter, @DonkeySanctuary, 20 april

Mooie #TongUitJeMondDinsdag gewenst door deze drie schoonheden!



### OM VERLIEFD OP TE WORDEN

Facebook, 2 mei, 13.01 uur

Wat is Rachels veulen een schatje!



### MOEDERDAG!

El Refugio del Burrito, Facebook, 2 mei

Ook voor Spaanse ezeldoeders natuurlijk. Maar wel anders dan je denkt. Want dit is niet moeder Nana, die leed onder het wangedrag van maar liefst zestien eigenaren, maar dochter Alicia. Geboren in 2009, op... Moederdag!

P.S. In Spanje en Portugal valt Moederdag niet op de tweede zondag in mei maar op de eerste.

# Hoe kunt u ons helpen?

U en wij, we houden van ezels. Omdat ze lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw zijn. Omdat ze... nou dáárom! En daarom doen we er bij The Donkey Sanctuary alles aan om het leven van ezels overal ter wereld te verbeteren. Door ze op te vangen op boerderijen, door aandacht te vragen voor ziektes en mishandelingen, door klinieken op te zetten, en door ezelonderzoeksprojecten te sponsoren. Prachtig werk maar... u moet ons er wel bij helpen!

### LOSSE DONATIES

Als u ons af en toe - het liefst natuurlijk elke keer dat we het u vragen! - met een gift per acceptgiro steunt: bedankt!

### DOORLOPENDE MACTIGING

Nog mooier: uw steun via een permanente machtiging. U geeft ons dan toestemming eens per maand, kwartaal of jaar een bepaald bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven dan beter op de inkomsten afstemmen. En u kunt uw machtiging op ieder moment weer intrekken.

### PERIODIEKE SCHENKING

Deze manier van steunen is voor u en ons heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u ons dan misschien iets meer kunt geven... De schenking is telkens hetzelfde bedrag en geldt voor minimaal vijf jaar. Dit formulier kunt u downloaden vanaf onze website. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen, dan sturen we het u toe.

### NALATEN

We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft. Al is het alleen maar om een keer een van de opvangboerderijen van The Donkey Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven helpen: door onze liefdadigheidsinstelling in uw testament op te nemen.

### MEER WETEN?

Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend meer informatie over wat u voor ezels kunt betekenen? Bel ons gewoon! Het telefoonnummer is 033 - 422 72 59.

# Cijfers en feiten

- The Donkey Sanctuary is een internationale dierenbeschermings-organisatie die opkomt voor ezels en muil dieren wereldwijd.
- We zijn actief in **35** landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Egypte, Ethiopië, India, Ierland, Italië, Kenia, Mexico en Spanje.
- Op onze opvangboerderijen afgelopen 50 jaar ruim **20.000** ezels verzorgd.
- Op dit moment vangen wij **7.000** ezels op, op onze boerderijen en bij pleeggezinnen.
- Vanuit **28** mobiele klinieken en vier dierenklinieken geven onze dierenartsen ieder jaar honderdduizenden medische behandelingen aan zieke en gewonde ezels.
- En tenslotte heeft The Donkey Sanctuary een wetenschappelijk instituut opgericht waar het welzijn en de verzorging van ezels en muil dieren bestudeerd wordt.



**THE DONKEY  
SANCTUARY**

### STICHTING THE DONKEY SANCTUARY

Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort

Tel.: 033 - 422 72 59, E-mail: info@donkeysanctuary.nl

IBAN NL62ABNA0425235416

The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

www.donkeysanctuary.nl



**WERELDWIJD ACTIEF**