



THE DONKEY
SANCTUARY

THE DONKEY STORIES

NIEUWSBRIEF VAN THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)

NIEUWSBRIEF 2 - 2020

ZES ZWAAR ONDERVOEDE EZELS NET OP TIJD GERED

Corona mag nooit een excuus zijn!



Natuurlijk, het zijn zware tijden. Mensen voelen zich onvrij, sommigen verliezen hun baan, er is angst om armoede en onzekerheid overheerst. Corona mag echter nooit een excuus zijn om ezels te mishandelen! Om ze geen eten te geven, om ze verzorging te onthouden, om ze volledig aan hun lot over te laten. Maar dat is wél wat er gebeurde in het Engelse Worcestershire.

Hoewel onze boerderijen nog steeds voor het publiek gesloten zijn, gaat het werk van The Donkey Sanctuary tijdens de coronacrisis gewoon door. Hoe moeilijk het ook is om afstand te houden, onze dierenartsen blijven ezels in arme landen (dankzij uw steun!) gratis medische zorg geven. En ook de strijd tegen de huidenhandel zetten we onverminderd voort – op pagina 3 van deze Donkey Stories leest u hoe we daarbij zelfs onverwachts koninklijke steun kregen...



IN EIGEN VIEZIGHEID

En natuurlijk schieten we te hulp als we horen over mishandelde ezels. Zoals in het Engelse Worcestershire. Zes ezels, zwaar ondervoed, in een nauwe schuilplaats achter in een weiland. Op de foto's ziet u de hengst en vijf merries in hun eigen viezigheid staan. Hoewel, staan, dat ging nauwelijks met hun overgroeide hoeven. Die moeten de arme dieren enorm veel pijn hebben gedaan. Het beschimmelde hooi was niet meer te eten. Alle zes de ezels waren bovendien doodsbang voor mensen. Hoe zou dat nou kunnen...?

Nadat het eindelijk lukte de ezels een halsband om te doen, kon de dierenarts ze ter plekke onderzoeken. Zouden de dieren nog een kans hebben? En zo ja, zouden ze sterk genoeg zijn om vervoerd te kunnen worden? Nadat hij bloeden mestmonsters van de ezels af had genomen, besliste de dierenarts dat transport naar onze opvangboerderij in

Sidmouth er echt niet in zat. Gelukkig konden ze wel naar een bevriende ezelhouder in de buurt. Daar zijn röntgenfoto's van hun hoeven genomen, kon de hoefsmid zijn kapwerk verrichten en kregen de zes ezels een aansterkend dieet.

HELP MEE!

En nu? Zodra het kan, gaan ze alsnog naar Sidmouth. We zouden u ook heel graag om een gift voor hun verzorging willen vragen. Want het zijn toch weer zes extra monden te voeden en ook wij kunnen in coronatijd al uw steun gebruiken!

Dank u wel voor uw donatie!

IN DIT NUMMER:

**DONEREN VOOR DE
OPVANG VAN EZELS**
PAGINA 1

**GEBOREN IN DE
LOCKDOWN**
PAGINA 2

**KONINKLIJKE STEUN
VOOR STOP HET STROPEN**
PAGINA 3



Beste ezelvriend(in),

Ik hoop echt dat u het goed maakt. Qua gezondheid maar ook wat uw werk of misschien opleiding betreft. En mocht dat niet het geval zijn: namens The Donkey Sanctuary heel veel sterkte.

Hoewel het leven langzaam weer op gang komt, is alles nog lang niet bij het oude. Als dat al gaat gebeuren. Weet u, sommige dingen hóéven – als u het mij vraagt – ook niet meer terug te keren...



Zou het niet mooi zijn als we ons allemaal realiseren dat we op deze aarde én elkaar én onze dieren nodig hebben? Dat we ook anders tegen het omgaan met dieren aan moeten kijken? Er moet een einde komen aan ongebreidelde fokken – zoals bij ezels vanwege hun huid. Liefde moet overwinnen, ook onze liefde voor dieren. Mishandeling van onschuldige ezeltjes? Stoppen! Liever nog vandaag maar anders zeker in de nabije toekomst, als we corona overwonnen hebben.

Wat hopelijk nooit zal veranderen is uw steun aan onze stichting. Want alleen dankzij u kunnen wij ezels redden en permanent opvangen. Zoals de zes ezels op de voorkant: we kunnen niet wachten ze naar Sidmouth over te brengen maar daarvoor is uw donatie nodig.

Helpt u mee? Dank u wel!

Met warme ezelgroet,

Mike Baker
Directeur The Donkey Sanctuary



MOGELIJK GEMAAKT DOOR U...

Welkom Lockie!

Is het een knapperd of niet, dit donzige ezelsveulen? Onze verzorgers lopen in elk geval met hem weg. Zo vaak bevalt een van de ezels op onze boerderijen immers niet van een kleintje. En deze keer gebeurde dat ook nog onder vreemde omstandigheden: tijdens de 'lockdown'...

Een paar maanden daarvoor werd Honeybee een nieuwe bewoner van onze opvangboerderij in Lisscarroll. We wisten dat ze drachtig was maar niet wanneer ze was uitgerekend. Maar toen een van onze dierenartsen haar op 7 april onderzocht, ontdekte hij dat ze binnenkort melk zou geven. Toen wist hij dat de bevalling niet lang meer op zich zou laten wachten.

NAT MAAR ALERT

Op paasmaandag, 13 april, middenin de noodtoestand, was het zover. Toen onze verzorgers aan het begin van de avond nog een bezoek aan Honeybee brachten, zagen



ze een schaduw achter haar staan. Haar veulen! Nog nat maar alert en stevig op de poten. En: kerngezond! Datzelfde gold voor Honeybee, die met haar beschermende gedrag al snel gemaakt bleek voor het moederschap.

Toen was er alleen nog de uitdaging van de naam: hoe moesten we de jonge ezel noemen? "Hij is in lockdown geboren", zei iemand, "dan heet hij toch gewoon Lockie?" Geweldige naam!

ZO HELPEN WE ELKAAR EEN HANDJE

Alstublieft: 150 kg wortelen!

U weet hoe belangrijk uw donaties voor ons zijn: we kunnen niet zonder. Ook vandaag doen we een beroep op u. Maar wist u dat we ook schenkingen in natura ontvangen? Neem de supermarkten in Sidmouth en Leeds!

Als we iets gemerkt hebben de afgelopen maanden, is het hoe we elkaar helpen. Mensen bekommeren zich om ouderen en eenzamen in hun buurt, grote organisaties tonen zich van hun mooiste kant, maar ook kleine bedrijven steken elkaar én goede doelen de hand toe.



17 KRATTEN PEEN

Zo stond ineens de filiaalhouder van een supermarkt, vlakbij onze hoofdboerderij in Sidmouth, bij ons op de stoep. Met maar liefst 150 kg wortelen achterin de auto. En in onze vestiging in Leeds, waar we veel ezeltherapie geven aan kinderen met een beperking, werden we door een andere supermarkt gebeld met de vraag of we 17 kratten peen bij ze wilden ophalen.

Natuurlijk! We kunnen de verse groente in deze tijd uitstekend gebruiken. Als welkome afwisseling met het reguliere voer van onze ezels. Maar daarnaast kunnen we met de wortels hun natuurlijke foeragegedrag stimuleren. Hoe? Door het lekkers te verstopten tussen het hooi en het stro, of op te hangen aan touwtjes. Zoeken en lospeuteren maar!

MOGELIJK GEMAAKT DOOR U...

Succesvolle operatie Snowy

Sarcoïden, oftewel huidtumoren, komen vaak voor bij ezels en paarden. Ze ontstaan op vochtige of dunbehaarde plekken, bijvoorbeeld rond de ogen, neus, oren, buik of liezen, en zien eruit als wratten of onderhuidse bulten. De dieren kunnen er flink last van hebben. Alle redenen om Snowy naar ons ezelziekenhuis te brengen!



Bij Snowy groeide een vermoedelijke sarcoïde dicht bij een van zijn ogen. Samen met zijn maatjes Fern en Derek ging de ezels op - korte - reis naar het ziekenhuis bij Honiton. Daar werden ze opgewacht door dierenarts Vicky Grove en haar collega's.

LASERSTRAAL

Vicky vertelt: "Eerst gaven we Snowy een kalmeringsmiddel want hij was behoorlijk nerveus. Daarna dienden we hem een roesje toe, aangevuld met een plaatselijke verdoving voor het gebied rond het oog. Dat plakten we af om het tegen de behandelende laserstraal te beschermen." Voor de aanschaf van de laserdiodemachine hebben we destijds nog een beroep op onze donateurs gedaan. Misschien hebt u er ook wel aan bijgedragen: hartelijk bedankt nog!

SECUUR WERKJE

De operatie zelf duurde maar 15 minuten. Het ging ook maar om een kleine knobbel. Maar de ingreep moest wel secuur gebeuren. Daarna konden de drie ezels direct terug naar 'huis'.

Nu wilt u weten of het inderdaad om een, mogelijk gevaarlijke, huidtumor ging.



Ja, zoals het analyserende laboratorium kon bevestigen. Maar omdat dierenarts Vicky erin was geslaagd de sarcoïde volledig te verwijderen, is een vervolgbehandeling met lokale chemotherapie waarschijnlijk niet nodig. Snowy maakt het op dit moment uitstekend!

Koninklijke Spaanse goedkeuring voor Stop het Stropen



Op 27 februari gaf de Spaanse koningin Sofia haar koninklijke zegen aan onze actie Stop het Stropen. Een belangrijke erkenning die ons helpt bij het vinden van sponsoren in Spanje voor onze strijd tegen de ezelhuidenhandel.

Sofia was tussen 1975 en 2014 koningin van Spanje. In 1977 richtte ze de Koning Sofia Stichting op die zich inzet voor projecten die de vooruitgang, het welzijn en de rechtvaardigheid van mens en dier bevorderen. Samen met vertegenwoordigers van een aantal Spaanse organisaties had onze belangenbehartiger Valentina Riva een ontmoeting met de koningin en haar team om over - onder meer - Stop het Stropen te praten.

GOED GEÏNFORMEERD

Valentina: "De koningin was al goed geïnformeerd over de wereldwijde huidenhandel en het werk van The Donkey Sanctuary. Ze wilde ook meer weten over ejiao, het traditionele Chinese medicijn waarvoor de gel vlak onder de ezelhuid onmisbaar is. Ik vertelde koningin Sofia ook over onze recente reizen naar China, waar we spraken met marktleiders in de geneeskunde, dierenartsen en overheidsinstanties."

FAVORIETE DIEREN

En Valentina vervolgt: "Koningin Sofia hoorde voor het eerst over Stop het Stropen van haar dochter, prinses Cristina. Ze had er tijdens een reis door Kenia een folder over gekregen. En zij wist weer dat ezels tot de favoriete dieren van haar moeder behoren."

Soms hangen de dingen van toeval aan elkaar. Maar in dit geval komt dat ons - en u - heel goed uit. Want hoe meer mensen zich tegen het verderfelijke vermoorden en slachten van ezels om hun huid keren, hoe beter het voor de dieren en hun straatarme eigenaren is.





Ezelberichten op internet, Twitter en Facebook.

**VOLG ONS ONLINE
EN WORD VRIEND VIA
DONKEY SANCTUARY
NEDERLAND OP FACEBOOK!**

Donkey Sanctuary Nederland 



MUILEZELS IN WOII...

Facebook, The Donkey Sanctuary, 8 mei

"Terwijl we in gedachten bij de helden van de Tweede Wereldoorlog zijn, mogen we niet vergeten welke rol muilezels bij de bevrijding van Europa hebben gespeeld..."



BEDANKT, DR. SVENDSEN!

Twitter, @DonkeySanctuaryerland, 8 maart

Vandaag, op #internationalevrouwendag, vieren we dat dr. Elisabeth Svendsen met haar oprichting van The Donkey Sanctuary het leven van duizenden ezels wereldwijd heeft verbeterd.

RA RA, HOE KAN DIT?

Facebook, The Donkey Sanctuary, 30 april

Jonty helpen met zijn gebit, is natuurlijk prima. Maar hoezo werken Dominique Doyle en Jesus Buil zo dicht op elkaar in coronatijd? Ze zijn partners!



Hoe kunt u ons helpen?

U en wij, we houden van ezels. Omdat ze lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw zijn. Omdat ze... nou dáárom! En daarom doen we er bij The Donkey Sanctuary alles aan om het leven van ezels overal ter wereld te verbeteren. Door ze op te vangen op boerderijen, door aandacht te vragen voor ziektes en mishandelingen, door klinieken op te zetten, en door ezelonderzoeksprojecten te sponsoren. Prachtig werk maar... u moet ons er wel bij helpen!

LOSSE DONATIES

Als u ons af en toe - het liefst natuurlijk elke keer dat we het u vragen! - met een gift per acceptgiro steunt: bedankt!

DOORLOPENDE MACTIGING

Nog mooier: uw steun via een permanente machtiging. U geeft ons dan toestemming eens per maand, kwartaal of jaar een bepaald bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven dan beter op de inkomsten afstemmen. En u kunt uw machtiging op ieder moment weer intrekken.

PERIODIEKE SCHENKING

Deze manier van steunen is voor u en ons heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u ons dan misschien iets meer kunt geven... De schenking is telkens hetzelfde bedrag en geldt voor minimaal vijf jaar. Dit formulier kunt u downloaden vanaf onze website. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen, dan sturen we het u toe.

NALATEN

We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft. Al is het alleen maar om een keer een van de opvangboerderijen van The Donkey Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven helpen: door onze liefdadigheidsinstelling in uw testament op te nemen.

MEER WETEN?

Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend meer informatie over wat u voor ezels kunt betekenen? Bel ons gewoon! Het telefoonnummer is 033 - 422 72 59.

Cijfers en feiten

- The Donkey Sanctuary is een internationale dierenbeschermings-organisatie die opkomt voor ezels en muilieren wereldwijd.
- We zijn actief in **35** landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Egypte, Ethiopië, India, Ierland, Italië, Kenia, Mexico en Spanje.
- Op onze opvangboerderijen hebben we de afgelopen vijftig jaar ruim **20.000** ezels verzorgd.
- Op dit moment vangen wij **7.000** ezels op, op onze boerderijen en bij pleeggezinnen.
- Vanuit **28** mobiele klinieken en vier dierenklinieken geven onze dierenartsen ieder jaar honderdduizenden medische behandelingen aan zieke en gewonde ezels.
- En tenslotte heeft The Donkey Sanctuary een wetenschappelijk instituut opgericht waar het welzijn en de verzorging van ezels en muilieren bestudeerd wordt.



**THE DONKEY
SANCTUARY**

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY

Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort
Tel.: 033 - 422 72 59, E-mail: info@donkeysanctuary.nl
IBAN NL62ABNA0425235416

The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

www.donkeysanctuary.nl



WERELDWIJD ACTIEF