



EEN GIFT VOOR DE ALLERKLEINSTEN?

Samen kwetsbare ezelveulentjes op weg helpen!



De lente is dit jaar wel erg vroeg begonnen, vindt u niet? De krokussen en narcissen zijn al uitgebloeid, alles staat volop in knop. En in ezelland? Daar vieren we natuurlijk ook het nieuwe leven! De meeste ezelveulens doen het prima. Maar andere hebben echt een steuntje in de rug nodig. Van The Donkey Sanctuary... en van u!

Zoals u weet, doen we bij The Donkey Sanctuary niet aan fokken. Een merrie die bij een van onze opvangboerderijen wordt binnengebracht, zal dus nooit kleintjes krijgen. Maar soms zijn ze al zwanger. En natuurlijk kunnen hun veulens dan op de beste verzorging rekenen. Zeker als ze extra aandacht nodig hebben!

GELE SLOFJES

Hoe dat gaat, een geboorte bij ezels? Die volgt na een zwangerschap van gemiddeld elf tot veertien maanden. De veulens worden met hun hoefjes naar voren geboren. Die zijn voorzien van een soort gele slofjes van week materiaal. Dat voorkomt dat de vliezen en het geboortekanaal van hun moeder

beschadigt. Dit eponychium verdwijnt zodra het jonge dier gaat lopen.

En dan? Dan moeten de veulens zo snel mogelijk drinken. Zo leuk om te zien hoe vaak ze zich in het begin nog vergissen en tussen de voorpoten van moeder op zoek gaan naar de uiers!

ALS HET NIET GOED GAAT...

Meestal gaat de bevalling goed, maar soms ook niet. Soms heeft de moeder te weinig melk, of wordt het veulen door de moeder genegeerd. En soms is het te zwak om goed te kunnen drinken. Dan moet de dierenarts in actie komen en is medische hulp nodig. Alle verzorgers worden opgetrommeld, dan kan het nodig zijn een ezelveulen 24 uur per dag in de gaten te houden, bij te voeren, te verwarmen, liefdevol te verzorgen.

Al deze (medische) zorg en aandacht kost veel geld. Zonder uw hulp gaat het dan ook niet. Wilt u daarom zo goed zijn ons deze keer te steunen met een gift voor de speciale verzorging van veulens in nood? Geeft u ze samen met

ons een onmisbaar steuntje in de rug? Zodat ook de allerzwaksten straks blij en dartel over onze weilanden rennen, rare bokkesprongen maken, soms van vreugde en gekkigheid niet weten wat te doen?

Alvast hartelijk bedankt voor uw donatie!

IN DIT NUMMER:

UW GIFT VOOR DE ALLERKLEINSTEN!

PAGINA 1

DRIE VEULENS OVER-LEEFDEN DANKZIJ U

PAGINA 2

NALATEN AAN DE EZELS?

PAGINA 3



Beste ezelvriend(in),

Wat is het telkens een feest als bij ons een ezeltje geboren wordt! We zien er allemaal naar uit. Niemand weet precies wanneer het zover is. De aanstaande moeder geeft dat zelf namelijk nauwelijks aan. Haar uier en tepels zwellen wat op (maar tot hoever?). En ze ligt iets meer (maar welke ezel doet dat niet?). Kortom, een spannende tijd van afwachten!

Maar zoals u op de voorpagina van deze eerste Donkey Stories van 2020 las, gaat het niet altijd goed. En dan slaat blijdschap om in bezorgdheid. En hopen we maar een ding: dat moeder én kind het zonder blijvende schade overleven.



Veel hangt daarbij af van de ervaring van onze dierenartsen. Die is gelukkig erg groot! En van de inzet van onze verzorgers: die is altijd 200%! En dan bent u er nog! Wij kunnen ons levensreddende werk alleen goed doen dankzij u. Dankzij uw liefde voor ezels. Dankzij uw trouwe donaties.

Lees hiernaast maar eens wat donateurs als u verleden jaar betekende voor zeven ezelveulens in Ierland. Ik kan u daar niet vaak genoeg voor bedanken. Zoals ik u ook niet vaak genoeg kan bedanken voor de donatie die u hopelijk vandaag naar ons overmaakt: speciaal voor de veulentjes die deze lente geboren worden!

Met warme ezelgroet,

Mike Baker
Directeur The Donkey Sanctuary



MOGELIJK GEMAAKT DOOR U...

Van gammel tot geweldig!

Daar stonden ze. In een drassig, besneeuwd weiland. Zeven ezelveulens, van twee maanden oud tot een halfjaar. Zonder beschutting, zonder eten, zonder drinken. De weersverwachtingen? Nog meer sneeuw en dalende temperaturen...

Nóg een nacht in de ijzige kou zouden de veulens niet overleven. Onze welzijnsadviseur Ciara O'Kelly, gealarmeerd door een geschrokken wandelaar, ging meteen op zoek naar de eigenaar van de dieren. Tot haar verbazing bleek dat een vriendelijke man te zijn, een echte zelfman zelfs. Zózeer liefhebber dat hij zijn ezels veel te veel hun eigen gang had laten gaan. De kudde was hem boven het hoofd gegroeid. Met als gevolg die zeven ezels waar hij geen plaats meer voor had...

SLECHTS 51 KG

De man begreep ook wel dat dat niet kon. Maar wat moest hij dan? Ciara wist hem

gemakkelijk ervan te overtuigen de veulens aan The Donkey Sanctuary af te staan. Ze zegt: "Ze waren zo licht, we tilden ze moeiteloos in onze vrachtwagen". Later stelde de dierenarts vast dat het ezeltje slechts 51 kg woog.

Ondervoed, onderkoeld, met een vervilt vacht en – sommige – een bacteriële infectie, hadden de dieren direct medische zorg nodig. Zouden ze nog opknappen of was het al te laat? Gelukkig waren ze sterk genoeg. Alle zeven. Want nu, een jaar later, verblijven ze permanent op onze boerderij in Ierland. Springlevend en uiterst opgewekt!

HARTELIJK DANK!

Van gammel tot geweldig: de zeven Ierse ezelveulens zijn echt onherkenbaar veranderd. En dat allemaal dankzij uw gulle donaties. Want alleen daardoor kunnen wij jonge ezels opvangen en permanent verzorgen. Dus... heel hartelijk dank!

Drie veulens die dankzij u overleefden...



- 1 Wat een prachtig veulen op de foto, vindt u niet? Het is Ben. Ben nú, moeten we eigenlijk zeggen. Want nadat hij door zijn moeder verstoten was, duurde het een paar maanden voordat we zeker wisten dat dit jonge dier het zou overleven.
- 2 Ook de kleine Sam had een moeilijk begin. Door complicaties stierf zijn moeder bij de geboorte. Om te overleven had Sam permanente verzorging nodig. En speciale melk, elk uur, boordevol gezonde voedingsstoffen. Hij kwam er bovenop!
- 3 Het derde ezelsveulen is Zena. Drie weken te vroeg geboren. Haar poten konden haar niet ondersteunen. Ook zij had alle aandacht en verzorging nodig die we maar konden bieden. Uw giften aan The Donkey Sanctuary waren daarvoor onmisbaar. Niet wij maar u redt levens!

Snowdrops levensreddende operatie

Snowdrop. Ze ziet er kerngezond uit. Toch heeft deze zelfde Snowdrop een hele zware tijd achter de rug. Een operatie moest haar oog én haar leven redden. En wéér konden we ons geluk niet op met het nieuwe ezelsziekenhuis dat we met uw steun konden bouwen!

Snowdrop en haar maatje Marble groeiden op een kleine boerderij op. Hun verzorging was niet optimaal. Zo waren beide ezels te zwaar. Maar nog ernstiger was de bloeddende bult die over Snowdrops rechteroog hing. Dat was én ongemakkelijk én gevaarlijk: bij nader onderzoek in ons ezelsziekenhuis bleek het een agressieve tumor te zijn.

LASERAPPARATUUR

Ingrijpen was noodzakelijk maar risicovol. Want de tumor kon niet zomaar weggesneden worden. Er was laserapparatuur voor nodig. Gelukkig hebben we dankzij uw donaties het ziekenhuis ingericht met de modernste apparatuur. Onze chirurg slaagde erin het grootste deel van de tumor weg te laseren. Daarna volgde een maandenlange chemobehandeling.



VOLLEDIG HERSTEL

Garantie op succes was er niet. Geluk had Snowdrop wel. De wond genas, Snowdrop herstelde volledig en mag nu, samen met

Marble, de rest van haar hopelijk nog lange leven op een van onze opvangboerderijen wonen!

THE DONKEY SANCTUARY IN UW TESTAMENT?

Een bijzondere manier van ezels steunen...

Het is bij The Donkey Sanctuary allemaal begonnen met een mevrouw die onze oprichter, dr. Elisabeth Svendsen, 249 ezels naliet. Die 249 zijn er inmiddels vele duizenden geworden. En nog steeds zijn nalatenschappen voor The Donkey Sanctuary onmisbaar. Wilt u daar ook eens over nadenken, ons in uw testament opnemen?

Wat steun uit nalatenschappen zo bijzonder maakt, is dat die ons helpt ook in de toekomst voor ezels wereldwijd te blijven zorgen. Wat het voor u bijzonder maakt, is dat het opnemen van The Donkey Sanctuary in uw testament u direct een warm gevoel geeft. En het is een zorg minder: u weet immers dat uw erfenis bij ons in goede handen is.

ZO WERKT HET

1. Breng uw bezittingen en schulden in kaart.
2. Zet op een rij aan wie en aan welke organisaties u iets na wilt laten. Goed om te weten: The Donkey Sanctuary hoeft geen erfbelasting over uw nalatenschap af te dragen.
3. Bekijk wie u een erfstelling en wie u een legaat na wilt laten. Een erfstelling is een percentage van uw nalatenschap, een legaat is een bepaald bedrag of specifiek bezit.
4. Kies een notaris. Of vraag het even in uw kennissenkring, dat is het gemakkelijkst.
5. Kies een executeur. Dat is iemand die uw nalatenschap volgens uw wensen uitvoert.
6. Maak een afspraak bij de notaris. Het eerste gesprek is vaak gratis.
7. Laat de notaris uw testament opmaken.
8. Onderteken het testament. U krijgt zelf een kopie, de notaris bewaart het origineel.





Ezelberichten op internet, Twitter en Facebook.

VOLG ONS ONLINE EN WORD VRIEND VIA DONKEY SANCTUARY NEDERLAND OP FACEBOOK!

Donkey Sanctuary Nederland 



HÉ, SNEEUW!

Facebook, The Donkey Sanctuary, 28 januari

Terwijl de winter in Nederland ver te zoeken was, hadden Molly en Dotty in het Engelse Derbyshire een heerlijke sneeuwdag.



ZO MOE...

Twitter, 27 januari

Is iemand anders vanochtend net zo moe als Bashful...?

'T IS TOCH VERSCHRIKKELIJK!

Facebook, The Donkey Sanctuary, 26 januari

Onze inspecteurs stuitte bij een routinecontrole op 14 verloren ezels: onder hen divers graatmagere en vervuilde veulens en zwangere merries. Absolute schande!



WEEKENDGEVOEL!

Twitter, @DonkeySanctuary

Hoewel het pas vrijdag is, hebben Betty en William nu al een weekendgevoel!

Hoe kunt u ons helpen?

U en wij, we houden van ezels. Omdat ze lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw zijn. Omdat ze... nou dáárom! En daarom doen we er bij The Donkey Sanctuary alles aan om het leven van ezels overal ter wereld te verbeteren. Door ze op te vangen op boerderijen, door aandacht te vragen voor ziektes en mishandelingen, door klinieken op te zetten, en door ezelonderzoeksprojecten te sponsoren. Prachtig werk maar... u moet ons er wel bij helpen!

LOSSE DONATIES

Als u ons af en toe - het liefst natuurlijk elke keer dat we het u vragen! - met een gift per acceptgiro steunt: bedankt!

DOORLOPENDE MACTIGING

Nog mooier: uw steun via een permanente machtiging. U geeft ons dan toestemming eens per maand, kwartaal of jaar een bepaald bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven dan beter op de inkomsten afstemmen. En u kunt uw machtiging op ieder moment weer intrekken.

PERIODIEKE SCHENKING

Deze manier van steunen is voor u en ons heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u ons dan misschien iets meer kunt geven... De schenking is telkens hetzelfde bedrag en geldt voor minimaal vijf jaar. Dit formulier kunt u downloaden vanaf onze website. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen, dan sturen we het u toe.

NALATEN

We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft. Al is het alleen maar om een keer een van de opvangboerderijen van The Donkey Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven helpen: door onze liefdadigheidsinstelling in uw testament op te nemen.

MEER WETEN?

Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend meer informatie over wat u voor ezels kunt betekenen? Bel ons gewoon! Het telefoonnummer is 033 - 422 72 59.



THE DONKEY SANCTUARY

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY

Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort

Tel.: 033 - 422 72 59, E-mail: info@donkeysanctuary.nl

IBAN NL62ABNA0425235416

The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

www.donkeysanctuary.nl



WERELDWIJD ACTIEF