



THE DONKEY
SANCTUARY

THE DONKEY STORIES

NIEUWSBRIEF VAN THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)

NIEUWSBRIEF 1 - 2018

Steun onze ezелtherapie!

ONZE EZELS GAVEN ARME MILLIE HAAR ZIN IN HET LEVEN TERUG



Millie werd doorlopend gepest op school. Haar zelfvertrouwen was gezakt tot onder het nulpunt. Ze durfde niet meer met andere kinderen om te gaan. Toen wilde ze helemaal niet meer naar school. Haar moeder, Cally, was ten einde raad. Dan maken beiden kennis met een speciale vorm van onze ezелtherapie: het Ezel Ontwikkelings Programma (EOP)...

Als trouwe donateur bent u natuurlijk bekend met onze ezелtherapie voor kinderen met een beperking. Soms zijn de kids lichamelijk gehandicapt. Hun bovenlichaam zakt bijvoorbeeld in. Voor hen hebben we tuigjes en zadels ontwikkeld waarmee ze keurig rechtop op een ezel blijven zitten. Ook autistische kinderen hebben baat bij ezелtherapie. Het aaien van de ezels, borstelen, voeren: u zult er versteld van staan hoeveel van deze kinderen door het

STEUN KINDEREN ALS MILLIE!

The Donkey Sanctuary wil graag nog veel meer kinderen als Millie helpen. Maar dat kan niet zonder uw steun. Ezелtherapie kost nu eenmaal veel geld. Wilt u daarom alstublieft de bijgevoegde giro invullen met een gift voor dit voor kinderen zo belangrijke doel? Hartelijk bedankt!

contact met de ezels ineens woordjes beginnen te zeggen, gaan lachen, zich leren te uiten.

VRESELIJKE NACHTMERRIES

De achtjarige Millie was noch gehandicapt noch autistisch. Ze was alleen slachtoffer van haar medeleerlingen. Werd uitgescholden, soms geslagen, stond er in en buiten de klas helemaal alleen voor. Zo jong als ze was, was Millie eenzaam en doodongelukkig. En iedere nacht waren er die vreselijke nachtmerries. Zou die EOP-therapie haar werkelijk kunnen helpen?

Caron Whaley, manager therapieën, was er vast van overtuigd: "Hoe gek het ook klinkt, ezels zijn geweldige leraren. Hun invloed is van doorslaggevend belang voor onze behandelingen." Caron stelde een programma van twaalf weken voor. Twaalf weken waarin Millie van onze therapeuten leerde grenzen te stellen en voor zich zelf op te komen. Ondertussen ging ze zoveel mogelijk met onze therapie-ezels in de opvang in Birmingham om. Vooral met Charlie, Oscar, Jacko en Jimmy. Waar ze die eerst niet eens durfde aan te kijken - op ze rijden lukte gelukkig wel - maakte ze gaandeweg steeds meer oogcontact met ze.

OPGEBLOEID NAAR SCHOOL

De liefde die ze aan de dieren gaf, kreeg Millie dubbel en dwars van hen terug. Het kon dus wel, dat er van je gehouden werd! Millies

zelfvertrouwen groeide met de dag. Aan het eind van het programma was ze volkomen opgebloeid en kon ze haar school weer aan. Zoals moeder Cally het even poëtisch als kernachtig zegt: "The Donkey Sanctuary gaf mijn dochter een nieuw contract met het leven."

IN DIT NUMMER:

**HELP ONS MEER
EZELTHERAPIE TE GEVEN!**

PAGINA 1

**GRAATMAGERE PIP
SQUEAK KOMT 25 KG AAN**

PAGINA 2

**NALATEN AAN THE
DONKEY SANCTUARY?**

PAGINA 3

**TROUWEN TUSSEN
DE EZELS**

PAGINA 4



Beste ezelvriend(in),

Wat ben ik blij dat de winter bijna voorbij is. Al die zorgen om voedsel voor de ezels op onze boerderijen, om de stallen te verwarmen, het hakt er ieder jaar weer in. Maar het voorjaar komt eraan, de ezels – ook bij u in de buurt – gaan weer naar buiten, we kunnen opgelucht ademen.

In deze Donkey Stories kijken we samen met u terug op de voorbije maanden. Leest u hiernaast bijvoorbeeld over Pip Squeak die onze redding op Cyprus nodig had. Ik kan nog aan het verhaal toevoegen dat we de grootste moeite hadden om het magere diertje op koude dagen warm te houden. We moesten zelfs een speciale deken voor hem maken. Extra dik maar tegelijkertijd klein genoeg om strak om zijn magere romp te passen.

Op pagina 3 leest u over hoe u iets kunt nalaten aan The Donkey Sanctuary. Wij hebben een prachtige brochure voor u klaarliggen. Verder staan op de achterpagina weer een aantal onlineberichten die wij of onze fans de afgelopen tijd gepost hebben. Het ene bericht is overigens leuker dan het andere...



En uw steun? Die vraag ik deze keer voor onze ezelterapie. Het artikel op de voorpagina geeft mooi aan waarom die zo belangrijk is: van de liefde tussen ezels en kinderen knapt iedereen op. Ik zou het in elk geval weer geweldig vinden als u de giro wilt invullen met een gift. Vergeet u bij internetbankieren niet het betaalkenmerk over te nemen, dan komt uw gift op de juiste plek terecht. Hartelijk bedankt alvast!

Veel liefs,

Dawn Vincent

(Kleindochter van dr. Elisabeth Svendsen, oprichter The Donkey Sanctuary)

ZORGEN OM PIP SQUEAK OP CYPRUS...

Wat een klein, mager ezeltje!

Al na drie maanden was de Cypriotische Pip Squeak van zijn moeder gescheiden. Veel te vroeg natuurlijk. Zijn voormalige eigenaar kon niet meer voor hem zorgen. Gelukkig ontfermde een vriendelijke buurman zich over het ezelveulen. Maar wat hij ook probeerde, Pip Squeak bleef broodmager...

Toen hij het ook niet meer wist, nam de buurman contact op met The Donkey Sanctuary op Cyprus. Onze dierenarts zag in een oogopslag wat er moest gebeuren: Pip Squeak direct van de buurman overnemen en naar onze opvang vervoeren. Daar kon de jonge ezels pas goed onderzocht worden.

BLOEDARMOEDE

Behalve dat Pip Squeak zwaar ondervoed en uitgeput was, bleek hij aan bloedarmoede te lijden. Daar kon wat aan gedaan worden. Om te voorkomen dat de andere ezels het voedsel voor zijn neus zouden weggapen, gaven we het veulen een eigen stal met buitenplaats. Dat bleek Pip Squeak trouwens erg leuk te vinden. Zo kon hij wel naar de andere ezels kijken maar hoefde hij niet bang voor hun baldadigheid te zijn!



VAN 65 NAAR 90 KG

Doordat zijn spieren onderontwikkeld waren, bewoog de jonge ezels namelijk ook niet goed. Maar die slechte conditie verbeterde door de goede zorgen van de Griekse collega's zienderogen. En Pip Squeak begon te eten. En hoe! Binnen een maand woog hij geen 65 kg meer maar 90. Haast een record!

DIT DOEN WE MET UW DONATIES

Nood- en Rampenteam kan aan de slag

U weet hoe belangrijk uw steun voor ezels wereldwijd is. Opvang, medische zorg, voorlichting over welzijn, allemaal beschermende maatregelen die zonder u direct op de tocht zouden staan. En nu hebben we van uw donaties ook een Nood- en Rampenteam kunnen formeren dat direct kan afreizen naar plaatsen waar ezels dringend hulp nodig hebben.

WATER EN MINERALEN

De eerste bestemming van het team was Italië, waar honderden ezels van de ene op de andere dag tegen de snel oprukkende kou beschermd moesten worden. Daarna was Ethiopië aan de beurt. Het land had erg te lijden onder de droogte. Na overleg met de Ethiopische autoriteiten vervoerde het Nood- en Rampenteam water naar de meest getroffen gebieden. Ook voorzagen onze mensen uitgedroogde ezels van aanvullende mineralen. Zo wisten ze het leven van duizenden dieren te redden. Dankzij uw trouwe steun!



WILT U ONS OOK WAT NALATEN?

De rode draad in het verhaal van The Donkey Sanctuary...

U weet vast nog hoe het allemaal begon met The Donkey Sanctuary. Dr. Elisabeth Svendsen werd op een dag gebeld door een advocaat. Hij trad op als executeur voor een dame met maar liefst 294 ezels. Ze liet ze allemaal aan Elisabeth Svendsen na, die daarop The Donkey Sanctuary oprichtte.

Wat begon met een nalatenschap groeide uit tot de grootste beschermingsorganisatie van ezels en muil dieren wereldwijd. Zo veel betekenis kan een testament dus hebben. Daar weet ook Dawn Vincent alles van, die sinds 2013 de nalatenschap van haar oma beheert.

En nu hopen we dat u ook wilt overwegen ons wat te schenken na uw overlijden. Dan kunnen wij, ook als u er niet meer bent, voor ezels blijven zorgen. Precies zoals u het van ons verwacht.

Reken maar dat we uw steun ook in de - verre - toekomst, hard nodig hebben. Het aantal ezels zal de komende jaren verder toenemen. Zeker in ontwikkelingslanden. Ook daar groeit bovendien de vraag naar ezeltherapie. En verder zullen we het aantal opvangboerderijen moeten uitbreiden.

Hoe werkt dat, nalaten? Het begint met een notaris zoeken die een rechtsgeldig testament voor u opmaakt. Heeft u al een testament, dan kan deze eenvoudig aangepast worden door de notaris. Ook moet u een executeur aanwijzen. Die voert uw laatste wil uit. Ook The Donkey Sanctuary treedt geregeld als executeur op.

U kunt op drie manieren aan ons nalaten. Ten eerste kunt u ons tot erfgenaam benoemen. Dan erven wij een door uzelf te bepalen percentage van uw vermogen. Ten tweede kunt u ons een legaat toebedelen - een geldbedrag, effecten of iets concreets. En ten derde kunt u een fonds op naam oprichten. Daarmee kunt u uw nalatenschap bestemmen voor een van onze specifieke activiteiten. En wist u dat wij vrijgesteld zijn van successierechten?

HANDIGE BROCHURE

We hebben over nalaten een verhelderende brochure voor u laten maken. Daarin gaan we uitgebreid in op de achtergrond van nalaten, de betekenis ervan voor The Donkey Sanctuary en de diverse mogelijkheden. U kunt een brochure aanvragen door met ons te bellen (033 - 422 72 59) of het contactformulier op de website in te vullen.

Als dank...

Natuurlijk willen we u namens alle ezels heel graag bedanken voor wat u ons nalaat. Dat doen we door uw naam op te nemen op een groot plakkaat op onze opvangboerderij in het Engelse Devon. Een tastbare herinnering voor de eeuwigheid aan wat u voor ezels betekent!





Ezelberichten op internet, Twitter en Facebook.

VOLG ONS ONLINE EN WORD VRIEND VIA DONKEY SANCTUARY NEDERLAND OP FACEBOOK!

Donkey Sanctuary Nederland 



VIJF NIEUWE BEWONERS

Facebook, Donkey Sanctuary UK, 21 februari 2018

Vanwege ziekte in de familie, kon een eigenaar van zes ezels niet meer voor zijn dieren zorgen. Natuurlijk schoot The Donkey Sanctuary te hulp. Benty, Flossie, Toby, Jake en Jasper waren bij ons van harte welkom. Granny was helaas te oud en te ziek om de reis naar de opvangboerderij te maken. We moesten haar laten inslapen – tot verdriet van haar maatje Toby. Gelukkig heeft die zich inmiddels over het verlies heen gezet.



LEKKER BALEN

Tweet van The Donkey Sanctuary in Birmingham

De 'jolly tug bal' is ideaal speelgoed voor honden. Maar ook sommige ezels zijn er dol op. Kijk maar eens hoeveel plezier Shocks en Junior van hun bal hebben!



PAS GETROUWD

Op onze Engelse website

Ze zochten een originele plaats om te trouwen. Zou het misschien kunnen bij...? Het kon. Helen en Steven waren met hun gezelschap welkom op onze boerderij in Sidmouth.



SUPERMAAN

Facebook, Donkey Sanctuary Nederland, 1 februari 2018

En, heeft iemand de blauwe superbloedmaan gezien?



Hoe kunt u ons helpen?

U en wij, we houden van ezels. Omdat ze lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw zijn. Omdat ze... nou daárom! En daarom doen we er bij The Donkey Sanctuary alles aan om het leven van ezeltjes overal ter wereld te verbeteren. Door ze op te vangen op boerderijen, door aandacht te vragen voor ziektes en mishandelingen, door klinieken op te zetten, en door ezelonderzoeksprojecten te sponsoren. Prachtig werk maar... u moet ons er wel bij helpen!

LOSSE DONATIES

Als u ons af en toe - het liefst natuurlijk elke keer dat we het u vragen! - met een gift per acceptgiro steunt: bedankt!

DOORLOPENDE MACTIGING

Nog mooier: uw steun via een permanente machtiging. U geeft ons dan toestemming eens per maand, kwartaal of jaar een bepaald bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven dan beter op de inkomsten afstemmen. En u kunt uw machtiging op ieder moment weer intrekken.

PERIODIEKE SCHENKING

Deze manier van steunen is voor u en ons heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u ons dan misschien iets meer kunt geven... De schenking is telkens hetzelfde bedrag en geldt voor minimaal vijf jaar. Dit formulier kunt u downloaden vanaf onze website. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen, dan sturen we het u toe.

NALATEN

We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft. Al is het alleen maar om een keer een van de opvangboerderijen van The Donkey Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven helpen: door onze liefdadigheidsinstelling in uw testament op te nemen.

MEER WETEN?

Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend meer informatie over wat u voor ezels kunt betekenen? Bel ons gewoon! Het telefoonnummer is 033 - 422 72 59.

Cijfers en feiten

- The Donkey Sanctuary is een internationale dierenbeschermings-organisatie die opkomt voor ezels en muilieren wereldwijd.
- We zijn actief in 35 landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Egypte, Ethiopië, India, Ierland, Italië, Kenia, Mexico en Spanje.
- Op onze opvangboerderijen hebben we de afgelopen vijftien jaar ruim 18.000 ezels verzorgd.
- Op dit moment vangen wij 6.300 ezels op, op onze boerderijen en bij pleeggezinnen.
- Vanuit 28 mobiele klinieken en vier dierenklinieken geven onze dierenartsen ieder jaar honderdduizenden medische behandelingen aan zieke en gewonde ezels.
- En tenslotte heeft The Donkey Sanctuary een wetenschappelijk instituut opgericht waar het welzijn en de verzorging van ezels en muilieren bestudeerd wordt.



THE DONKEY SANCTUARY

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY

Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort

Tel.: 033 - 422 72 59, E-mail: info@donkeysanctuary.nl

IBAN NL62ABNA0425235416

The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

www.donkeysanctuary.nl



WERELDWIJD ACTIEF