



THE DONKEY
SANCTUARY

THE DONKEY STORIES

NIUWSBRIEF VAN THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)

NIUWSBRIEF 1 - 2016

Waar moeten de honderd ezels uit Guijo de Granadilla heen?

DE GROOTSTE REDDINGSOPERATIE OIT

Spanje, het stadje Guijo de Granadilla, eind februari. Een bejaarde ezelhoeder overlijdt. Hij heeft geen kinderen, nauwelijks kennissen, niemand die doorheeft dat de oude man dood is. Zijn nalatenschap: honderd ezels. Kansloze ezels want zonder voedsel en verzorging wacht ook hén de dood. Totdat El Refugio del Burrito wordt getipt. De Spaanse vestiging van The Donkey Sanctuary staat voor de grootste reddingsoperatie ooit...

Medewerkers van El Refugio grijpen direct in. De ezels hebben zich over het landgoed van hun getroffen eigenaar verspreid. Op dat moment is nog niet duidelijk hoeveel het er eigenlijk zijn: de dieren zijn niet gechipt en niet geregistreerd. Dat maakt het er voor El Refugio niet makkelijker op. Kunnen ze de dieren wel zomaar overnemen, bijvoorbeeld? De medewerkers nemen contact op met de lokale politie, de Dienst Natuurbescherming, het gemeentehuis. Gelukkig, al snel volgt de toestemming en zelfs aansporing zoveel mogelijk dieren te redden.

ERBARMELIJKE TOESTAND

Ondertussen is een team dierenartsen in Guijo de Granadilla gearriveerd. Voedingsmiddelen worden aangesleept,



medische hulpmiddelen ingekocht. De operatie kan beginnen. De eerste dertig ezels laten zich gemakkelijk vangen. Hun toestand is erbarmelijk. De meeste zijn zwaar ondervoed en hebben ernstig onder de kou geleden. Voor een tiental ezels is de redding al te laat.

Voor een groot deel van de dieren probeert El Refugio del Burrito nu een vast onderkomen te vinden. Bij particuliere dierenliefhebbers of welwillende boeren. Maar de kosten die de organisatie tot nu toe al gemaakt heeft, zijn groot. En er wachten de komende tijd nog veel meer hoge uitgaven. Uw hulp is dus noodzakelijk!



PROVISORISCHE SCHUURTJES

Deze dertig ezels worden overgebracht naar boerderijen in Bodonal de la Sierra in de provincie Badajoz. Voor de volgende zestig ezels die gevonden worden, is tijdelijk plaats in geïmproviseerde schuurtjes bij een boerderij in Plasencia. Op het moment dat we deze Donkey Stories maken, is nog niet bekend hoeveel ezels er daarna nog van de dood gered zijn. Vandaar het aantal in de inleiding: honderd.

MAAK VANDAAG NOG EEN GIFT OVER

Help vandaag nog door de acceptgiro met uw gulle gift in te vullen. Uw steun is nodig om de kosten van voedsel, medische verzorging en transport te dekken. El Refugio én – vooral – de honderd ezels hebben uw hulp dringend nodig. Laat ze niet in de steek!

IN DIT NUMMER:

HONDERD SPAANSE EZELS HEBBEN U NODIG!

PAGINA 1

BOEKBESPREKING: AMBERS EZELTJE

PAGINA 2

DE EZELIN MET DE PLASTIC ZAK

PAGINA 3



Beste ezelvriend(in),

U gaat in deze editie van The Donkey Stories de hele wereld over. Van Spanje naar Engeland, naar Nepal via India, westwaarts naar Ethiopië, terug naar Ierland en dan weer naar Engeland. En ondertussen ben ik met mijn gedachten in Nederland. Want mede dankzij u kan The Donkey Sanctuary wereldwijd actief zijn.

In de meer arme landen helpen we de bevolking vooral om zo goed mogelijk met hun ezels om te gaan. Daar weet men vaak niet beter. Maar op de Britse eilanden lappen sommige mensen helaas bewust de normale omgangsvormen met ezels aan hun laars. Wij zorgen er onder meer voor dat deze dierenbeulen hun straf niet ontlopen.

En in Spanje? Mijn collega's hebben u op de voorpagina van deze nieuwsbrief goed uitgelegd wat ook daar mis kan gaan. Een eigenaar die onverwacht sterft, ezels die aan hun lot overgelaten worden, ja, en dan komt het aan op The Donkey Sanctuary: een permanente verblijfplaats vinden voor honderd vermagerde ezels, ga er maar aan staan!



Maar met uw hulp lukt het. Vult u daarom alstublieft de giro in zodat we al die Spaanse ezeltjes in elk geval tijdelijk kunnen opvangen. Bedankt!

Veel liefs,

Dawn Vincent

(Kleindochter van dr. Elisabeth Svendsen, oprichter The Donkey Sanctuary)

BOEKBESPREKING

Hoe de kleine Amber en ezeltje Shocks elkaar genazen...



Normaal gesproken nemen we in The Donkey Stories geen boekbesprekingen op. Deze keer maken we graag een uitzondering. Omdat we het hier over zo'n prachtig boek hebben, over een gehandicapt meisje en een ezel. En omdat het verhaal zo mooi de waarde van ezeltherapie illustreert. Graag dus uw aandacht voor Ambers ezeltje.

Het boek begint met geboorte van Hope en Amber. Veel te vroeg, na amper 26 weken zwangerschap, kwam de tweeling ter wereld. Hope maakte het al snel goed. Maar voor Amber hielden de artsen hun hart vast. Ze kreeg veel te weinig lucht. En ook na een tracheotomie – een operatieve snede in de luchtpijp – bleef haar toestand kritiek. Ouders Tracy en Julian kregen het vreselijke nieuws te verwerken dat hun kindje als gevolg van een hersenverlamming waarschijnlijk nooit zou kunnen lopen of praten.

BLEEKMIDDEL

Dan verplaatst het verhaal zich naar ezel Shocks. Het arme dier werd eerder dood dan levend op een Ierse boerderij gevonden. Eenmaal naar The Donkey Sanctuary overgebracht, bleek Shocks door haar eigenaars afschuwelijk verwaarloosd en mishandeld te zijn. Ze hadden een gapende wond in zijn nek behandeld met bleekmiddel, de ezel vervolgens aan een paal gebonden en het dier achtergelaten om te sterven.

NIETS HIELP

Amber groeide op met tests, pijn en operaties. Terwijl haar zusje Hope een vrolijk leventje leidde, trok Amber zich steeds meer terug. Vaak waren Tracy en Julian ten einde raad. Voor ze vier was, had de autistische Amber al diverse therapieën

achter de rug. Niets hielp. Ezeltherapie? Tja... Ondanks hun scepsis namen Tracy en Julian Amber, voor een naar ze dachten allerlaatste kans, mee naar The Donkey Sanctuary's Assisted Therapy Centre in Birmingham.

Toen de getraumatiseerde Shocks en de getroffen Amber elkaar voor het eerst ontmoetten, was het alsof ze elkaar al jaren kenden. De anders zo bange Shocks boog spontaan zijn kop naar de grond. En zonder aarzeling sloeg Amber haar armpjes rond de ruige ezelnok. Voor ze het wist, zat het meisje op de rug van het dier.

'ZE BEGREPEN ELKAARS PIJN'

Ondanks de voorspelling van de artsen, ontwikkelden Ambers spieren zich door het regelmatig berijden van Shocks. Het meisje werd ook steeds losser. En Shocks? Die verloor al zijn angst voor mensen. Na een paar jaar was Shocks zelfs de populairste therapie-ezel in Birmingham. Zoals Tracy, Ambers moeder, in het boek zegt: "Het is net of ze elkaars pijn begrepen. Twee gebroken wezens hielpen elkaar erbovenop."

Lees dit hartverwarmende waargebeurde verhaal over de unieke vriendschap tussen een meisje en een ezeltje zelf. Ambers ezeltje is ook verkrijgbaar in het Nederlands. ISBN 9789044348781.



De ezelin met de plastic zak

Dagelijks bezoeken zo'n 3.000 met graan beladen ezels de Merkato markt in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Was er voor The Donkey Sanctuary een betere plek denkbaar om een ezekliniek te openen? We bellen met Chala, assistent dierengezondheid in het kleine ziekenhuis. Hij vertelt over de ezelin met de plastic zak.

Ezels in arme landen wroeten voortdurend tussen het afval op zoek naar wat etensresten. Helaas ligt daar veel plastic. Chala: "Een week geleden vond ik een

ezelin voor dood op straat. Haar buik was grotesk gezwollen als een ballon. De pijn moet ondragelijk zijn geweest. We zien dit vaak in Ethiopië, ezels die door het eten van plastic zakken een darmkoliek oplopen. Samen met mijn collega's vervoerde ik de ezel naar onze kliniek. We dienden de merrie pijnstillers toe en een middel om de ontlasting op gang te brengen. Na een dag kwamen de eerste stukken plastic tevoorschijn. Drie dagen later was de ezel volledig op de been. Ik ben zo blij dat ik dit werk kan doen, onder andere door de giften van donateurs uit het verre Nederland!"



NEPAL-UPDATE

De wederopbouw na de aardbeving



In april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. The Donkey Sanctuary schoot collega-organisatie Animal Nepal te hulp met financiële steun. Uw financiële steun uiteraard. We praten u graag bij over wat er sindsdien is gebeurd.

Van het geld hebben de dierenbeschermers van Animal Nepal voedsel, water en medicijnen gekocht voor meer dan 500 ezels van zo'n 50 families in het Lalitpur-district. Gewonde dieren hebben extra hulp gekregen.

ZWAAR WERK

De meeste van deze gezinnen zijn betrokken bij de wederopbouw van hun omgeving. Van hun ezels wordt dan ook zwaar werk verwacht. Dat mag natuurlijk niet ten koste van hun verzorging gaan. Daarom steunen we Animal Nepal op dit moment vooral bij hun voorlichtingsactiviteiten. Die concentreren zich op het beladen, zadelen en voederen van ezels.

Met je ezels naar de steenoven, iedere nacht opnieuw...



Arjun is twaalf jaar. In plaats van naar school gaat hij iedere dag met zijn ezels naar de steenovens in de buurt van Ahmedabad in India. Of iedere dag: iedere nacht, want overdag is het veel te warm. Samen met andere kinderen laadt hij de nog natte stenen op zijn lastdier en vervoert ze naar de ovens waar ze gedroogd worden. Het werk zit er op als hij duizend stenen heeft verplaatst. Doodvermoeiend. Voor Arjun maar ook voor zijn ezels. Dat die in een goede conditie verkeert, is voor beide van levensbelang. Zonder zijn ezels verdient Arjun niks. Het is de taak van Binal Ashok van The Donkey Sanctuary India om kinderen zoals Arjun te leren goed voor hun ezels te zorgen. Gelukkig zijn de meeste kids leergierig én dierenliefhebbers. Dus het gaat steeds beter met de ezels en hun jeugdige eigenaars, daar in Ahmedabad.





EZELSOORTJE



Dag Beau!

Mocht u de hoofdvestiging van The Donkey Sanctuary in Sidmouth bezoeken (u bent méér dan welkom!), pas dan op dat u niet over Beau struikelt.

Beau is de kat van een familie om de hoek die hier vrijwel dagelijks binnenwipt. Hij rent tussen de ezels door, sluipt kantoren binnen, dringt zich op zijn eigen, vriendelijke wijze aan mensen op, altijd op zoek naar een aai. Iedereen, staf en bezoekers, heeft zijn eigen verhaal over Beau. We zijn benieuwd naar dat van u straks!

Hoe kunt u ons helpen?

U en wij, we houden van ezels. Omdat ze lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw zijn. Omdat ze... nou dáárom! En daarom doen we er bij The Donkey Sanctuary alles aan om het leven van ezeltjes overal ter wereld te verbeteren. Door ze op te vangen op boerderijen, door aandacht te vragen voor ziektes en mishandelingen, door klinieken op te zetten, en door ezelonderzoekprojecten te sponsoren. Prachtig werk maar... u moet ons er wel bij helpen!

LOSSE DONATIES

Als u ons af en toe – het liefst natuurlijk elke keer dat we het u vragen! – met een gift per acceptgiro steunt: bedankt!

DOORLOPENDE MACTIGING

Nog mooier: uw steun via een permanente machtiging. U geeft ons dan toestemming eens per maand, kwartaal of jaar een bepaald bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven dan beter op de inkomsten afstemmen. En u kunt uw machtiging op ieder moment weer intrekken.

PERIODIEKE SCHENKING

Deze manier van steunen is voor u en ons heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u ons dan misschien iets meer kunt geven... De schenking is telkens hetzelfde bedrag en geldt voor minimaal vijf jaar. Dit formulier kunt u downloaden vanaf onze website. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen, dan sturen we het u toe.

NALATEN

We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft. Al is het alleen maar om een keer een van de opvangboerderijen van The Donkey Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven helpen: door onze liefdadigheidsinstelling in uw testament op te nemen.

MEER WETEN?

Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend meer informatie over wat u voor ezels kunt betekenen? Bel ons gewoon! Het telefoonnummer is 033 - 422 72 59.

Kopje thee?

Wat doet u als het koud is? Kopje thee nemen, toch? Daar hebben ezels ook behoefte aan. Zo konden we dankzij uw steun een boiler installeren op opvangboerderij Paccombe Farm. Op koude dagen vullen we hieruit de troggen van de ezels en voegen er theebladeren aan toe. Genieten! Overigens geven we de dieren niet alleen te drinken zodat ze warm blijven: we voorkomen er ook uitdroging door.



Cijfers en feiten

- The Donkey Sanctuary is een internationale dierenbeschermings-organisatie die opkomt voor ezels en muilieren wereldwijd.
- We hebben vestigingen in **30** landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Egypte, Ethiopië, India, Ierland, Italië, Kenia, Mexico en Spanje.
- Op onze opvangboerderijen hebben we de afgelopen vijftienveertig jaar ruim **18.000** ezels verzorgd.
- Op dit moment vangen wij **6.300** ezels op, op onze boerderijen en bij pleeggezinnen.
- Vanuit **28** mobiele klinieken en vier dierenklinieken geven onze dierenartsen ieder jaar honderdduizenden medische behandelingen aan zieke en gewonde ezels.
- En tenslotte heeft The Donkey Sanctuary een wetenschappelijk instituut opgericht waar het welzijn en de verzorging van ezels en muilieren bestudeerd wordt.



THE DONKEY
SANCTUARY

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)

Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort
Tel.: 033 - 422 72 59, E-mail: info@donkeysanctuary.nl
IBAN NL62ABNA0425235416

The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

www.donkeysanctuary.nl



WERELDWIJD ACTIEF